

lezen

Lees mee met de boekenredactie



OP HET NACHTKASTJE

Ruud Roodhorst: *Bewijs van ontslag* van René Stoute – om deze auteur *in the picture* te houden.
Ellen den Hollander: *De liefde niet* van Margriet van der Linden – strenge geloofsge-meenschappen fascineren me.

recensies

Potten en deksels



De regels gelden niet
Memoires
★★★★☆

Wie is 'het mannetje' en wie 'het vrouwtje', is een wat flauw maar veel gepraktiseerd raadspeel als het homo- of lesbische paren betreft. Lang niet alle stellen die je vandaag de dag ziet lopen, hebben zo'n zichtbaar verschil in stijl. Het verrast dan ook in *De regels gelden niet* (Atlas Contact, €20) van Ariel Levy, redacteur van tijdschrift *The New Yorker*, te lezen hoezeer zijzelf en haar partner Lucy wel naar dat verschil leven.

Als ze eenmaal getrouwd zijn, staat het Ariel tegen als men het over 'haar vrouw' heeft – de vrouw, dat is zijzelf. Ze rekt erop dat Lucy voor de kost zorgt, galant is: de traditionele mannenrol op zich neemt, en ze valt op wat met een geuzennaam *butches* worden genoemd. Echte potten, zou je in goed Nederlands zeggen, die mannenkleren dragen.

Ariel wil een kind en raakt zwanger van een (aangenaam rijke) donorvader; en passant horen we hoe Lucy worstelt met haar plek in deze constellatie. Het huwelijk breekt op Lucy's alcoholisme, net als Ariel een late miskraam heeft gehad. Misschien was de last voor Lucy te zwaar, denkt de lezer. Ariel verliest ook nog haar huis. Ze heeft te veel ongewoons willen afdwingen en kreeg het deksel op de neus, schrijft ze. Daar wil je haar tegenspreken, maar verder dwingt haar openhartige, goed geschreven relaas respect af.

—Esther Wils



Uit de boekenkast

Stel, je wordt wakker en je bent homo. Wat lees je om te ontdekken hoe je daarmee kunt omgaan?

Tekst **ANNET DE GROOT**

Jonge lhbt'ers van tegenwoordig boffen maar. Tenminste, in Nederland. Uiteraard zijn ook hier nog altijd mensen die hun geaardheid verfoeien, maar er kan veel: trouwen als homo en kinderen adopteren, de Gaypride, Geer & Goor. Rolmodellen zat hier. Maar hoe wórd je eigenlijk homo?

Natuurlijk 'word' je geen homo. Je bent het. Maar hoe kom je erachter? En hoe vertel je het je moeder/vader/vrienden/klassgenoten/op de hockeyclub? Een mooi boek dat precies over dit onderwerp gaat, leert je dat je niet de enige bent. Maar dan moeten die boeken er wel zijn.

Wat las voormalig boekhandelmanager Vincent van der Kaap (52) van (gay)boekhandel Vrolijk toen hij bezig was zichzelf te ontdekken? „Eén ding: voor jongeren was er niets. Ja, er was Reve, maar die las ik toen nog niet. Pas toen ik tegen de 20 was, leerde ik zijn werk kennen.”

Van der Kaap groeide op in de jaren 70 en 80. In die tijd maakte men zich in jeugdboeken druk om destijds nieuwe verschijnselen als ouders die gingen scheiden en milieuvervuiling. In de jaren 80 sloop heroïne de boeken binnen (*Christiane F.* e.a.). Vóór die tijd bevatten kinderboeken – die feitelijk pas vanaf de jaren 50 bestaan – vooral avonturen van kwajongens en bakvissen.

Hoe anders is dat in de 21ste eeuw. Nederlandse kinderen worden van jongs af aan geconfronteerd met homoseksualiteit, bijvoorbeeld omdat hun ouders homo zijn. Voor de kleinsten zijn er prentenboeken als *Twee mama's* en *De vriend van papa*