

Column

ROMKE VAN DE KAA



Romke van de Kaa
over de hits van het
tuincentrum

Suffige sierui heeft wind mee

Wat is een sierappel? Een appel die je niet moet eten. Wat is een siergras? Een gras dat je niet moet maaien. En een sierui? Een ui om naar te kijken, in plaats om van te proeven. Maar wacht even – sierappels smaken misschien wat wrang, maar je kunt er lekkere gelei van maken. Siergrassen verschillen in niets van andere grassen. En alle sieruien zijn eetbaar, net als bieslook en prei die ook tot de uienfamilie behoren.

Misschien zou het beter zijn om uien in te delen in commercieel geteelde uien, zoals prei, uien en sjalotten, en uien die je plant om naar te kijken. Over de commerciële uien heb ik niet veel

“
Het stofje
fipronil is in
de uienteelt
gewoon
toegestaan

te melden, behalve dan dat er veel fipronil bij te pas komt, een stofje dat voor ophef zorgt als het in de kippenschuur belandt, maar dat in de uienteelt gewoon is toegestaan. Een ui is geen ei.

Sieruien kun je nu planten. Prijzen variëren van 10 euro per 100

voor de goedkoopste (*Allium neapolitanum*) tot 3,50 per stuk voor de meest exclusieve soorten, bijvoorbeeld *Allium sikkimense*. De eerste komt uit Europa en wordt al eeuwenlang geteeld; de tweede komt uit de Himalaya en is niet lang geleden in cultuur gebracht. Vandaar het verschil in prijs.

Tot zo'n 25 jaar geleden was de sierui een wat suffig bolgewas, maar sinds die tijd heeft de plant de wind mee. Ondanks het uienluchtje maakte de sierui carrière als snijbloem en ook in de tuin wordt de bol steeds meer toegepast. Inmiddels is de combinatie van paarse sierui en blauwbladige hosta een cliché. En ook met een tunnel van goudenregen met een onderbeplanting van violette sieruien ben je al lang niet meer origineel.

Het kleurenpalet van de sierui is beperkt; het varieert van wit en roze tot lila, paars en wijnrood, met een enkele uitschieter naar geel of blauw. De grondtoon is paars. Je hebt lage sieruitjes, zoals de bovengenoemde witbloeiende *Allium neapolitanum* (soms ook bruidsuitje genoemd – klinkt leuk op zijn Haags), maar ook reuzen als de paarse *Allium giganteum* die bijna twee meter hoog wordt.

Je kunt sieruien goed combineren met vaste planten en het grootste voordeel is dat je er geen ruimte voor hoeft te reserveren. Je tilt eenvoudigweg een plag vaste plant op met een tuinvork, plant de uien, en laat het zaakje weer zakken. De ui zal met gemak dwars door de vaste plant naar boven groeien. Zo kun je allerlei leuke combinaties bedenken: paarse tijd met gele *Allium moly*; grijsbladige hemelsleutel met wijnrode *Allium atropurpureum*; nu ja, het aantal mogelijkheden is eindeloos, te meer daar er meer dan 100 verschillende sieruien verkrijgbaar zijn.

Natuurlijk is er wel één ding dat je bij het combineren in de gaten moet houden: de sierui die je onder een vaste plant zet, moet hoger worden dan die vaste plant zelf. Anders zie je niks.

Reageren? r.vandekaa@persgroep.nl

BOEKEN
OVER HUIS,
TUIN EN
KEUKEN

De hoogste berg, de diepste zee geeft antwoord op alle vragen over onze aardbol. (Spectrum, € 17)



Bicycle landscape belicht ons landschap zoals fietsers dat zien. (nai010, € 49,95)



Tosti & toast leert je dat er meer is dan ham en kaas. (Good cook, € 14,95)

Binnen&Buiten

Dag bad,
hallo
wasstraat

Eruit met dat bad! We willen liever een super-de-luxe douche waar je zo in kunt lopen. Of nog handiger: twee douches op een rij, dat scheelt stress in de ochtend.

Annet de Groot

Ja, ik wil ook. Om mij heen verruult iedereen het bad voor een inloopdouche. Mijn badkamertje heeft er al heel wat jaren opzitten en is nodig aan renovatie toe.

De goedkope tegelstrips die de eerste bewoner tegen de muren had geplakt – hij werkte nota bene in een tegelhandel – laten los. Daarbij: ik moet douchen in bad. Niks mis mee hoor, maar als je te maken krijgt – zoals ik – met een oude knieblesure waardoor je geregeld je ene been niet goed kunt gebruiken, is het toch lastig. Bovendien: ik lig toch nooit in bad. Te veel gedoe, duurt te lang, koelt te snel af. Ik gebruik het bad bij gebrek aan buitenruimte alleen voor het reinigen van heel grote dingen die niet in de wasmachine of de gootsteen passen. Weg ermee dus. De eerste in mijn omgeving die zo'n rigoureuze besluit nam, was mijn broer. Toen hij zijn tien jaar oude appartement op de Amsterdamse 'eilandwijk' IJburg wilde verkopen,



Van praktische ruimte verandert de badkamer in een wellnessplek

—Tessa Post

TRENDS

■ Sundouche

Een combinatie van hoogtezon en infrarood

■ Stoomcabine

Stoom reinigt, ontspant en verwarmt. Extraatjes: aromatherapie en lichttherapie.

■ Bad van schuim

Dit flexibele bad vormt zich naar de gebruiker.

■ Afstandbediening

Via tablet of smartphone zet je vanuit de auto vast de badkamerwarming aan.

■ Soft-closing toilet

Trage wc-bril, met sensor

■ Japans toilet

(of 'onderdouche') Toilet papier is niet meer nodig.

■ Toilet van de toekomst

Er wordt aan gewerkt: een wc-pot die je urine test op mogelijke ziektes.

liet hij eerst de badkamer opknappen. Zijn vriendin en hij namen nooit een bad en hun dochter was al lang groot genoeg om zelfstandig te douchen.

De badkamer knapte er enorm van op: lekker ruim zo, met die glazen wand. In hun nieuwe huis, een rijtjeswoning met tuin, heeft zelfs nooit een bad gezeten.

Inrijdouche

Daarna gingen mijn ouders overstag. Mijn vader kreeg de spierziekte ALS, en bewegen ging steeds lastiger. In bad gingen ze bijna nooit meer en sinds er niet meer hoeft te worden opgepast op jonge kleinkinderen, lag het ongebruikt in de weg.

Er was ook een douche, maar om erin te komen moest je een rand over. En dat lukte mijn vader op het laatst niet meer. De oplossing: een inloopdouche met genoeg ruimte om te worden gebruikt als inrijdouche (met een rolstoel).

Geval nummer drie: Antoinette en Robert, een bevriend echtpaar dat begin dit jaar een huis kocht waarin de vorige eigenaar zich juist flink had uitgesloofd op het bad. Bijna de hele badkamer werd in beslag genomen door een gigantische kuip van zwarte natuursteen. Hebben ze eruit laten meppen. De winst: een inloopdouche, plek voor wasmachine en droger én genoeg ruimte om je kont te keren.

Mijn broer, ouders en kennissen zijn niet de enigen. Peter Verkerk van Verkerk Sanitair en Tegelwerk in Brouwershaven beaamt: het is tegenwoordig 'bad eruit, inloopdouche erin'. „Ik zit nu meer dan achttien

TIPS & NIEUWS

Knuffel van een kameraad

Als je een slechte dag hebt of gewoon een goed boek wilt lezen, is het heerlijk als je kunt wegkruipen in een fauteuil. De nieuwe fauteuil 'Dost' (1.000 euro) is een wollen loungestoel, die met dat oogmerk is gemaakt. Hij is ontworpen voor

het Nederlandse label Puik Art, dat met een nieuwe collectie haar 5-jarige bestaan viert en vanaf nu verdergaat onder de naam Puik. Volgens de mensen van Puik voelt fauteuil Dost 'even opbeurend als een knuffel van een oude kameraad'.

