

boekentips

Eco-spanning in Canada

THRILLER ★★★☆☆

De bossen van Canada moeten eindeloos en ongerept zijn, aldus de reisfolders. De werkelijkheid: oprukkende 'beschaving' met boskap, olie- en gasbronnen en kilometerslange



pijpleidingen. De wildernis wordt teruggedrongen. Thrillerauteur Frank van Zwol heeft deze ontwikkeling als

uitgangspunt genomen voor *Klem*, een gedegen en onderhoudend verhaal. Een Nederlandse bankier heeft zijn zelfmoord in scène gezet en is als pelsjager in die Canadese wildernis ondergedoken. Maar door de aanleg van een van die pijpleidingen wordt hij uit zijn kluisenaarsbestaan gerukt. Vlot geschreven, mooie personages en een indrukwekkende beschrijving van de natuur. Alleen het einde is een beetje te veel van het goede.

—Gijs Korevaar
(*Karakter*, €9,95)

Kille moeder

ROMAN ★★★★★

Angst voor gezichtsverlies, geldbelustheid en algehele kilheid typeren de moeder van Louis, verteller van deze korte roman. Aanzien bij haar vriendinnen in Brest is haar voornaamste doel, de kinderlijke onhandigheid van haar zoon haar schande en de gedwongen verhuizing naar Fi-



nistère een afgang waarvan ze het avontuur niet kan inzien. Louis blijft achter in Brest om (het kapitaal van) zijn oma te be-

waken en raakt opnieuw in de wurggreep, nu van een dubieuze jeugdviand. Op het oog niets dan treurnis, maar Louis heeft een hoogstpersoonlijke vorm van verweer. *Paris-Brest* van Tanguy Viel wordt spannend verteld in een knetterend originele, spreektaalige en humoristische stijl.

—Esther Wils
(*De Arbeiderspers*, €17,50)

Atypisch

JEUGD ★★★★★

Rolfje is een atypisch wolfje: hij eet altijd zijn groenten en is aardig tegen de biggetjes. Zijn vriendin mevrouw Bodde wijst Rolfje erop dat er ook grote boze wolven zijn, en meteen duikt er eentje op.



Rolfje moet zijn wolfigheid bewijzen, wat helaas niet lukt. Hij krijgt nog één kans en verdomd, Rolfje slaagt erin de grote boze wolf te vloeren. Even lijkt het of 'de grote boze' zijn leven betert... *Lieve kleine Rolf* (4+) is een grappig prentenboek van Nadia Shireen. Het heeft ook een bijpassend atypisch einde, dus misschien beter niet voorlezen aan tere zieltjes! —Annet de Groot
(*C. de Vries-Brouwers*, €15,90)

TOP 5

BRON CPNB

Deze week (vorige week)

- 1 (1) **Gevallen** Karin Slaughter
- 2 (2) **Bella Italia** Suzanne Vermeer
- 3 (3) **In mijn dromen** Simone van der Vlugt
- 4 (4) **Blauwe maandag** Nicci French
- 5 (6) **Het familieportret** Jenna Blum



zojuist verschenen

ROMAN

De proefster van Giuseppina Torregrossa gaat over Siciliaanse Anciluzza, die een winkeltje in streekproducten begint om in haar levensonderhoud te voorzien. Achter de winkel maakt ze vissoep en ricottataartjes. Dorpsbewoners en toeristen komen hun honger stillen en Aciluzza ontdekt de smaak van vluchtige liefde.
(*Orlando*, €15)

THRILLER

Het kan behoorlijk druk worden op het Waddeneiland waar de aantrekkelijke Helen zich na haar VUT heeft gevestigd. Al dagenlang heerst er een hitte-

golf in *Zomerdruk* van Jet van Vuuren. Als nieuwe gasten het vakantiehuisje naast haar betrekken, meent ze de stem te horen van de man die ze vijf jaar geleden heeft vermoord.
(*Karakter*, €15)

BIOGRAFIE

Step Vaessen werkte jarenlang als correspondent in Indonesië. Ze volgt de ontwikkelingen daar, in het grootste moslimland ter wereld, én die in Nederland, waar de tolerantie jegens moslims afneemt. Maar *Jihad met sambal* gaat ook over de geboorte van Vaessens zoon en de zelfmoord van haar ex-man.
(*Prometheus*, €17,95)

De dieren

