



**Zeg als
jij papa vandaag
nog ziet..**

**kun je dan
doorgeven dat
ik een ander
heb?**

Fotocartoon
Internetfenomeen
Kakhiel brengt zijn
grappen nu ook
in boekvorm uit.

→ zie pagina 50

lezen * luisteren * kijken

nieuw



lezen

Misverstanden



ROMAN ★★★★★

Het Griekse eiland Skios bestaat niet – zoals niemand is wie hij lijkt of denkt te zijn, in de gelijknamige *pageturner* van de Brit Michael Frayn.

Maar als je een andere naam aanneemt, moedwillig of opgedrongen, dan kun je versted staan van jezelf. Dat overkomt zowel de middelbare coryfee dr. Norman Wilfred als de charmante charlatan Oliver Fox, als laatstgenoemde de rol van eerstgenoemde overneemt als hoofdspreker op een wetenschappelijk congres. Er ontvouwt zich een klassieke klucht, compleet met overspel, jaloezie, ambitie en briljante uitvluchten, waarin Britten, Grieken, Duitsers, Russen en Arabieren op de hak worden genomen, evenals de wetenschap en filantropie. —Esther Wils

(Meulenhoff, €17,95)

Bloedig Afrika



THRILLER ★★★★★

Een vermiste ontwikkelingswerker in een West-Afrikaans land, een verdreven president, een bloedige dictatuur. Van deze ingrediënten heeft Aad van den Heuvel een geweldig boek weten te brouwen, waarin de zus van de ontwikkelingswerker en journalist Weber op zoek gaan naar de vermiste persoon. Alles komt langs in *De president*: dictators, oliemaatschappijen, illegaal ingrijpen door westerse landen, mislukte ontwikkelingshulp. Van den Heuvel verweeft actualiteit en fictie tot een boek dat bol staat van de spanning. Tel daarbij de levensechte beschrijvingen van stad en natuur op, plus de spetterende finale, en *De president* is een aanrader. —Gijs Korevaar

Van den Heuvel verweeft actualiteit en fictie tot een boek dat bol staat van de spanning. Tel daarbij de levensechte beschrijvingen van stad en natuur op, plus de spetterende finale, en *De president* is een aanrader. —Gijs Korevaar

(De Geus, €19,95)

 **uitgelicht**
tips van de
redactie