



## Anvers, Tilburg

Cafébaas Wesley: „Wij doen normaal nooit iets aan voetbal, maar ik dacht: nu Nederland zich niet geplaatst, moeten we juist inhaken. We gaan het hier helemaal rood-zwart-geel versieren. Voor de Rode Duivelswedstrijden stellen we een beamer en een scherm op. Onze kaart is normaal al sterk Belgisch georiënteerd, maar tijdens de wedstrijden van België serveren we een extra gerecht, waarschijnlijk iets in de stoofvleessfeer. Wij zijn even de alternatieve ambassade van België.” **Oude Markt 8, Tilburg**

## Bruxelles Stad, Haarlem

De gerechten op de kaart zijn niet bepaald Belgisch, de bieren des te meer. Er zijn wel bijna vijftig soorten, op fles en van de tap. „We hebben er eigenlijk nog niet zo over nagedacht, maar ik weet zéker dat er tijdens het EK een boel gekke dingen gaan gebeuren. Bij ons ontstaat dat altijd spontaan. Echt plannen, daar doen we niet zo aan,” vertelt de barman.

**Lange  
Wijngaard-  
straat 16,  
Haarlem**

## Proeflokaal België, Almelo

Tijdens het EK wordt aan de overkant van ‘het kanaal’, de Almelose Aa, een groot scherm geplaatst, zodat vanaf het terras van het Proeflokaal alles te volgen is. Hopen op mooi weer dus. De zaak zelf wordt geheel in rood-zwart-geel opgetuigd, er komen acties met Belgische speciaalbieren, en net als in het zusterlokaal in Enschede komen er bierkaarten waarmee je korting op Belgisch bier bij elkaar spaart. De Vlaamse frieten gaan voor de gelegenheid in een puntzak en er wordt nog maar eens benadrukt dat het kloosterbrood is gebakken met Belgische Trappist.

**Schuttenstraat 2, Almelo**

## Leopold, Den Haag

Hét biercafé van Het Plein heeft grootse plannen. Bedrijfsleider Paul: „We toveren Leopold om tot een Red Devil House en gaan de hele boel flink versieren. We zenden de wedstrijden van België uit op twee gigantische tv’s. De krukken en stoelen staan dan in een tribuneopstelling. De worstenbroodjes zullen goed smaken bij onze bieren. En ik serveer Belgische shotjes in de kleuren van de vlag: Kahlua, jus d’orange en Passoa. Op het menukaart staat waarschijnlijk bij elke wedstrijd van België een gerecht uit het land van de tegenstander. Dus Zweedse gehaktballetjes als we tegen Zweden spelen.” **Plein 17, Den Haag**

## WITLOOF FROM BELGIUM, MAASTRICHT

‘Merciekes voor uw maileke aan BRUISEND eetkaffeetje Witloof, TOF dat u ons benadert,’ mailt de chef. ‘Wij zullen enkel en alleen de radio aan hebben tijdens de match, geen televisiescherm. Wel mag op verzoek een iPad op de tafel.’ En verder: Friterie Renée deelt gratis huisgemaakte duivelse kipkroket uit als amuse voor elke gast. De prikkertjes zijn voor de gelegenheid verfraaid met portretjes van de spelers van het Belgische elftal. **Sint Bernardusstraat 12, Maastricht**

## Café Bruxelles, Breda

Het Belgian Beer Café heeft, zoals de naam al doet vermoeden, de nodige pintjes op de kaart: dertien Belgische bieren van de tap en wel vijftig op fles. Medewerker Joey: „Hier in Breda zit je natuurlijk al vlak bij de grens, dus onze klandizie komt voor een groot deel uit Vlaanderen. De zaak wordt uitbundig versierd en we gaan live uitzenden als België speelt, vanaf een soort bioscoopscherm, buiten. Onze speciaalbieractie zal zeker aan bijdragen de sfeer.” **Havermarkt 7, Breda**

## Boudewijn, Rotterdam

In dit café-restaurant zijn alle EK-wedstrijden te volgen op een groot scherm. Medewerkster Laura: „De nadruk bij het supporteren ligt natuurlijk wel op België.” Ondertussen kan de spanning worden weggespoeld met Belgisch bier: Boudewijn heeft er acht van de tap en meer dan honderd op fles. Wie drinkt, moet ook eten, en dat kan. Garnalenkroketjes, mosselen en runderstoverij met uiteraard Vlaamse ‘fritten’. **Nieuwe Binnenweg 53 a-b, Rotterdam**