



Voor anker
De eerste plek
waar de Costa
Fortuna in
IJsland afmeert
is Seidisfjordur.

Watchie watchie!" schreeuwt de dame van het animatieteam. Opvarenden van cruiseschip Costa Fortuna melden zich bij haar en haar collega's voor de meest uiteenlopende uitstapjes. Het animatieteam dat de passagiers aan boord van 's morgens vroeg tot 's avond laat bezighoudt, helpt nu degenen die een walvisexcursie maken in de juiste veerbootjes en de mensen die een tour over een stukje IJsland gaan maken in de daarvoor bestemde bussen.

Alles bij elkaar is dat best een klus op een schip met bijna vierduizend passagiers. De Costa Fortuna laat zich het best omschrijven als een drijvend vakantiepark van twaalf verdiepingen, gedecoreerd in quasi-jaren '20 stijl. In de centrale hal naast de snelle buitenboordliften hangt een prachtig plafond, waarop een zee is geschilderd en miniatuurversies van alle Costa-schepen in 3D die de wereld over varen.

Zo'n vijftig passagiers hebben zich vandaag gemeld voor de boottrip. Vanuit de haven van Akureyri vaart een semi-open boot uit om walvissen te gaan spotten. IJslandse fjorden zijn een stuk wijder dan Noorse, dus een walvis past er met gemak in. *100% Sighting Success in June!* schreeuwt het bord boven het excursiebureautje in de haven.

Een boot vol Italianen en Nederlanders vaart het fjord op. Het is een prachtig zonnige →

