

Pechvogels

Skálanes is een prima plek om papegaaiduikers te zien. Maar niet in 2015.



Bewoonde wereld

De eerste stop na Amsterdam is Mainland, het grootste van de Shetland-eilanden.



UIT&THUIS

Vorbereiding

Volgend jaar is er vanaf Amsterdam maar één afvaart voor de 15-daagse cruise naar IJsland, op 15 juli. Er wordt dan niet gevaren met de Costa Fortuna, maar met de Costa Neo-Romantica, één van de schepen met het 'slow cruising'-concept.

Waar Costa in bijna alle gevallen kinderen gratis meeneemt (op de hut van de ouders), is dat niet het geval op de NeoRomantica. Van 'goedkoop met het hele gezin op reis' is daarom geen sprake meer. De prijzen kunnen nog veranderen, maar op dit moment is de vanafprijs (voor een binnenhut) €2795 p.p.

Onderweg

De reis kent een aantal zeedagen,

waarbij de passagiers zichzelf moeten vermaken – nooit een probleem tijdens een cruise. In de plaatsen waar wordt aangelegd, kan worden gekozen uit vele excursies: van een stadswandeling tot een boottocht naar afgelegen eilanden, van een bezoek aan een museum tot een vlucht in een helikopter. Deze uitstapjes worden begeleid door gidsen die uitleg geven in het Engels, Italiaans, Duits of Frans. Ook kunnen fietseren worden gehuurd, zodat de passagiers op eigen gelegenheid het vasteland kunnen verkennen. Naast veel Italianen – Costa Cruises is Italiaans – zijn er bij vertrek uit Amsterdam veel Nederlanders aan boord.

costacruises.nl

die verzekert dat hij zelf nog nooit puffin heeft gegeten. Aan hem ligt het echt niet dat ze er op dit moment niet zijn.

Heee! Daar fladdert een eenzaam achtergebleven exemplaar nogal onbeholpen door het beeld, maar het blijft bij die ene.

Een gezin – vader, moeder, puberzoon en -dochter – uit Capelle aan den IJssel dat ook papegaaiduikers wilde spotten, heeft de cruise speciaal geboekt vanwege de vele natuurtripjes. Moeder heeft lang gerekend en de voordeligste manier om met zijn vieren naar IJsland te gaan en twee weken de natuur te bekijken, was toch echt met deze cruise. „Ja, bizar, maar reken maar uit: vier vliegtickets voor volwassenen, twee weken onderdak, eten, drinken, een 4x4 huren, benzine – alles kost kapitalen.

De voordeligste manier om met zijn vieren naar IJsland te gaan en de natuur te bekijken, was toch echt met deze cruise

IJsland is echt superduur. Gek genoeg tellen pubers op de cruise nog als kinderen en mogen ze voor half geld mee, ook op de excursies. En je hebt kost en inwoning, vervoer, vertier...”

Herkansing

Jammer van die papegaaiduikers op Skálanes, of beter gezegd, het ontbreken ervan. Maar Costa-cruisers krijgen nog een kans. Als de Fortuna aanlegt in Grundarfjörður, kunnen de passagiers mee met de bootexcursie 'natuur en vogelspotten', met als extraatje een kennismaking met het 'rijke voedsel uit de Breidafjörður Baai'. De halfopen boot vaart naar enkele rotsige eilanden die zijn bezaid met vogelnesten. De boot nadert de eilandjes dicht genoeg om foto's te maken, ook zonder telelens. Papegaaiduikers te over hier! Het lijken wel duikelaartjes, met hun kleurrijke, enorme snavels.

Dan gooit matroos Nachtwey (spreek uit: Noekwee, wat volgens zijn collega zoveel →

ken in hopen in de rotswand. In vroeger tijden werden de papegaaiduikerseieren geraapt. De mannen lieten zich van bovenaf via touwen langs de rotswand zakken en roofden de nesten leeg. Ook werden puffins gevangen door netten voor de ingang van de hopen te spannen. Uitvliegende vogels werden meteen opgetakeld, vertelt de gids. „Het donkere vlees smaakt van zichzelf al sterk, maar het werd ook nog gerookt of gezouten bewaard. Dus het was wel even doorbijten,” zegt Steffan,

