

de overnachting

Op zoek naar een goed logeeradres in eigen land of net over de grens? AD Reiswereld helpt en gaat op pad als mystery guest.



In een Drents boe

Het blijkt even zoeken, maar gelukkig zijn er moderne hulpmiddelen; de Valsteeg ligt even buiten het dorp en zal in het donker best lastig te vinden zijn. Maar het is nog overdag en net voorbij de antiekboerderij zien we, naast een woonhuis, een grote boerenschuur met een uithangbordje: De Kookpub / De Bedstay. Als het geluid van de ouderwetse deurbel klinkt, barst een woest geblaf los: al snel duikt een goeie lobbies van een hond op die even wil laten horen wie er de baas is. „'s Avonds is ie niet in de buurt hoor,” stelt de praatgrage Aaltsje ons gerust. „Lopen jullie even mee? Dan laat ik de kamer zien.”



1



3



9



Nazomeren

Split

Split is de perfecte plek om de zomer nog even te rekken. De tweede stad van Kroatië ligt pal aan de Adriatische Zee en barst van de terrasjes. *Bok!*

Tekst: Ralf Groothuizen Foto's: Dreamstime

WAAROM NU?

Omdat in Nederland de truien weer uit de kast kunnen en de jassen van zolder. En omdat de gemiddelde temperatuur in Split eind september nog zo'n 22 graden is. Zelfs het zeewater is nog aangenaam.

HOE ERHEEN?

Met de auto naar Split is bijna 1700 kilometer rijden. Lufthansa vliegt met een korte tussenstop van Amsterdam naar Split. Retour vanaf 300 euro. Goedkope is een vlucht met Ryanair vanaf het Duitse Weeze naar de stad Zadar. Retourtjes kosten momenteel nog geen 60 euro. Vanaf Zadar is het met huurauto of bus nog een kleine twee uur rijden naar Split.

OVERNACHTEN

Vanuit de haven van Split 1 vertrekken dagelijks tientallen cruiseschepen, jachten en plezierbootjes. Al die mensen zoeken een nachtje onderdak, voor of na de cruise. Tot voor kort waren er maar weinig hotels in Split. Maar tijden zijn veranderd. Betrouwbare hotels zijn het luxeuze Vestibul Palace 2, middenin het paleis van Diocletianus 3. Een ander goed hotel is Peristil 4 op het plein waar de Romeinse keizer Diocletianus 1700 jaar geleden zijn gasten ontving. En voor wie slapen niet zo'n punt is en bierdrinkende backpackers aardige mensen vindt, bieden de hostels Booze & Snooze 5 of Siesta & Charlies 6 uitkomst.

BIJ DE MENSEN THUIS

In Kroatië heeft zo'n beetje iedereen die aan de kust woont een tweede huis of een leegstaande verdieping. In en om Split staan langs de weg mensen met een kartonnen bordjes voor hun buik met daarop *sobe* of *Zimmer frei*. Spreek deze mensen aan en laat u meenemen naar misschien wel een romantisch appartementje met balkon. Voor wie het thuis al wil regelen, zijn dit goede websites: split.info of clicksplit.com.

DIOCLETIANUS

Parijs heeft de Eiffeltoren. Berlijn de Brandenburger Tor. Split heeft het paleis van Diocletianus, een complex van 215 bij 181 meter dat op de Unesco werelderfgoedlijst

staat. In de 4de eeuw na christus liet de Romeinse keizer Diocletianus het paleis bouwen om van zijn oude dag te gaan genieten. Vier torens met daartussen smalle straatjes. De keizer dacht dat hij een reïncarnatie was van oppergod Jupiter en liet daarom een tempel bouwen om zijn voorganger te eren. Om die tempel 7 te bereiken, kunt u het mogelijk smalste straatje van de wereld nemen, de *pusti me da prodjem* (laat-me-erdoor-sstraat).

De stad barst van de mooie pleintjes. Het Trg Republike 8 doet denken aan een Venetiaanse plein met haar zuilenrijen. De Narodni Trg 9 ofwel de *Pjaca* is het centrale plein van de stad, waar in chique zaken als Gradskva Kavana 10 een aperitief kan worden gedronken, een glas rode babicstreekwijn bijvoorbeeld.

GLIMMENDE TEEN

Vier oude toegangspoorten geven toegang tot het historisch centrum van Split, met haar smalle stegen en vele pleintjes. De Bronzen Poort 11, de Zilveren Poort 12, de IJzeren Poort 13 en de Gouden Poort 14. Niet ver van die laatste poort staat het standbeeld van Gregorius van Nin 15. Kroaten wrijven driftig over zijn teen. Die teen is er helemaal van gaan glimmen. Het brengt geluk, menen